

politie...
erlander.nl

bouwvakkers met 30.000 gedaakt, van 163.000 naar 135.000. Triest, zeker voor al die vele bouwlieden zelf die zijn ontslagen. Stuk voor stuk vaklieden die werk gaan vinden in andere branches, die nu wel weer aantrekken. En dat is jammer, want de kans dat we die ooit nog eens terugzien



mkb-bedrijven buiten de boot vallen. Het grootbedrijf verdient daarmee een dikkebelegde boterham en eet bij het mkb de kaas van het brood door ver onder de kostprijzen mee te dingen naar werken van hooguit vijf ton. De mkb-bedrijven lijden onder de negatieve effecten daarvan. En dat komt er voor ons dus ook nog bij. Ik ben van nature positief ingesteld, dat wil ik ook uitstralen. Maar dan wel samen met werkgevers, provincie en gemeenten. Zij moeten ook inzien dat we zuinig moeten omgaan met onze vakmensen omdat we ze straks niet meer hebben. Wanneer we een impuls geven aan het opleidingsfront en de jongeren kunnen enthousiasmeren om te kiezen voor een bouwopleiding, dan valt er nog een heleboel te redden. De bouw is het vak voor de nabije toekomst maar dan moeten we er nú veel meer aan trekken.

en Plein 1944...
zodat iedereen...
het stadhuis...
sen ligt de St...
ter bij de Or...
Vervolgens...
Burchtstraat...
route was o...
kwamen op...
naar de cam...
Dat is weer...
oplossing...
elektrische...
spoortraje...
station Hey...
Verder doet...
kensbos en...
meter uit el...
dereen in d...
men.
Doordat de...
Burchtstra...
ze straten...
worden, ze...
meer geho...
Volgens he...
moet de m...
worden, n...
Molenstra...
groentem...
en de Lui...
Markt.
Dit plan l...
Nijmeegs...
maandag...
van de p...
toen de g...
plaatst n...
ze markt...
doordat...
of stopte...
zet.
Deze ma...
verbond...
val is.
Ook is e...
gaansce...
creëet...
voorzie...
middel...
markt...
Ik vraag...
kelijks...
om der...
men. C...
ook ui...
ren.
Dit all...
slogan...
waart...
als do...
re kee

Je krijgt alleen nog maar werk als je dat tegen kostprijs aanneemt

op de bouwplaats is gering. Jaren opleidingsinspanning gaat naar de maan. Daarom is het ongelooflijk belangrijk dat we blijven opleiden in tijden van crisis. Dat we zorgen voor jonge aanwas. Zo voorkom je dat je straks, als het werk aantrekt, zonder vakkundig personeel zit. Ik begrijp bouwbedrijven niet die in

deze onzekere tijden massaal leerlingplaatsen schrappen. Rekening houdend met het feit dat 27 procent in de bouwsector 55-plus is, komen we over een paar jaar, wanneer het weer aantrekt, voor rare verrassingen te staan. Deeltijd-ww zou nog heel wat bedrijven kunnen redden. Helemaal vindt minister Kamp de situa-

tie nog steeds niet nijpend genoeg. Onbegrijpelijk. Grote woningbouwprojecten komen maar niet los. Metselbedrijven moeten steeds verder reizen voor werk. Flexibilisering van werk door inzet van zzp'ers werkt hier niet. Ik vind dat ook geen oplossing voor de metselarij. De prijzen staan onder druk. Je

Metselbedrijven moeten steeds verder reizen voor werk. foto Lex van Lieshout/ANP

krijgt alleen nog maar werk als je tegen kostprijs of zelfs daaronder werk aanneemt. Dat houd je niet lang vol met vast personeel. Als je dan per se dat werk wilt, dan schakel je voor hooguit 15 euro per uur een zzp'er in. Dat gaat onherroep-

lijk ten koste van de kwaliteit. Die zzp'ers houden dat ook niet vol. Die hebben ook vaste lasten. De woningmarkt zit muurvast en dat zal zo blijven als er geen fundamentele knopen worden gehakt. Ik vermoed dat de werkonzeker-

Willem Linders uit Veghel is regiobestuurder Zuid-Oost bij FNV Bouw.

Regio InZicht

door Henk van Houtum

Bunkers aan de Waal



Henk van Houtum is politiek geograaf aan de Radboud Universiteit Nijmegen

foto I. Veldhuizen

Ten tijde van de 4 en 5 mei-vieringen in Nederland, was ik een paar dagen in de Elzas in Frankrijk. In veel opzichten doet het gebied denken aan onze eigen regio hier. Natuurlijk, de heuvels zijn er wat hoger, de witte wijn is er uitbundiger aanwezig en een tarte flambée is beslist lekkerder dan een pannenkoek. Maar de Elzas is net als hier een imposante combinatie van rivierenland en grensland. Met net als bij ons mooie oude steden, vergezichten en stiltegebieden waarin het heerlijk wandelen en fietsen is. En de Elzas is ook een grensgebied waarin de inwoners de nabijheid van de burens steeds meer zien als een voordeel. In een geïntegreerd Europa hebben grenslan-

ders eigenlijk het beste van twee werelden. Zo ook in de Elzas. De huizenbouw is er een mengmoes van beide landen, de inwoners spreken twee talen, en sommigen ook nog een grensoverschrijdend dialect, en men profiteert in toenemende mate van elkaars producten en natuurlijke omgeving. Zoals in veel grensstreken zijn ook hier memorabele sporen van strijd en oorlog aanwezig. Het gebied heeft een paar keer stuivertje gewisseld. Het is nu Frans, maar lange tijd was het Duits. Veel steden eindigen er dan ook op -heim, -weiler of -burg. Toen het na de Eerste Wereldoorlog Frans werd zijn er langs de hele grenslijn met Duitsland bunkers geplaatst om de Duitse invasie tegen te houden, de Maginot-linie.



In Oost-Brabant is wel aandacht voor de 'bunkerhistorie', sommigen zijn geregeld open en er staan vaak plaquettes bij zoals hier in Oeffelt. foto Ed van Alem

Helaas konden de bunkers de Duitsers uiteindelijk niet tegenhouden. Net zoals in Nederland eigenlijk. Ook hier hebben de gebouwde bunkers maar even standgehouden. Maar wat de Fransen beslist

beter doen, is het verhaal van die bunkers en van de invasie vertellen. De bunkers zijn ware trekpleisters. Voor jong en oud. Zo niet hier. Ja, de Hollandse Waterlinie in het Westen van Nederland is met veel ergards hersteld.

Gelderlander 12 mei '12

Maar de Nederlandse grenslijn zelf, die op veel plekken met bunkers is gemarkeerd, verpietert (zie de vrijwilligerswebsites www.forten.info en www.noviomagus.nl). En dat voor een regio die de cultuurhistorie wil laten herleven. Deze week werd er door de gemeente Nijmegen geld gereserveerd voor het revitaliseren van het Romeinse verleden, de herbouw van de donjon en van de verdwenen middeleeuwse toren op Plein 1944. Maar geen woord over de bunkers in onze regio. Terwijl die er al staan. Levende geschiedenis in het landschap. Wat een buitenkans. Ik hoop op een openstelling van de bunkers voor de volgende 4 en 5 mei. Desnoods met een pannenkoekhuis ernaast.