

# Maak in Erasmustoren een

## Regio InZicht

**D**e Erasmustoren bestaat veertig jaar. Toen hij in 1974 werd opgeleverd, werd de modernistische toren door menigeen gezien als een lelijke grijze kolos, en dat is de toren misschien nog steeds wel. Maar het is wel onze lelijke grijze kolos. En Nijmegens hoogste. Want met zijn 88 meter is er nog steeds geen hogere toren dan de Erasmustoren. Hoger dan 52 Degrees (86 meter) en de St. Stevenskerk (71 meter). De Erasmustoren is daarmee echt een icoon voor Nijmegen. Waarom hij overigens Erasmustoren is genoemd, is mij niet duidelijk. De Rotterdamse geleerde Erasmus wordt al vereerd op zo veel plekken en door zo



■ Henk van Houtum is politiek geograf aan de Radboud Universiteit Nijmegen. foto Lilian van Rooij

veel instanties. Er is zelfs een hele universiteit naar hem vernoemd in Rotterdam. Het was logischer geweest om onze toren dan Radboudtoren te noemen. Of alsnog te noemen. Tegenwoordig zijn er

meer hoge torens in de stad, maar de leeftijd van de Erasmustoren en vooral zijn mooie locatie aan de bosrand zijn uniek. Ik geniet er elke dag van, de toren vormt een imposant stedelijk decor in mijn achtertuin, dichtbij de universiteit. Wat mij echt nog steeds verbaast is dat de universiteit en de stad zo weinig gebruikmaken van de hoogte van deze lokale trots. Want het uitzicht op de bovenste etage kan niet vaak genoeg genoemd worden. De wolkenvelden, het licht, en de zon voeren er samen een prachtig schouwspel op. Hoog boven het straatniveau voel je je letterlijk hemels. En het relativeert ook. De dagelijkse beslommeringen en kleinburgerlijkheden worden in een ander, omvattender perspectief geplaatst. De gebouwen, de wegen, de bossen van Nijmegen en omgeving, je ziet ineens de grote lijnen en ver-

*De Gelderlander, 20-12-'74*

# publiekelijk uitkijkpunt

bintenissen. Nieuw inzicht door uitzicht dus. In veel steden is het hoogste punt in de stad dan ook vaak publiekelijk toegankelijk. En steevast een attractie in de stad. Ik heb het al wel eens in het Universiteitsblad geopperd en doe dat hier op de verjaardag van de toren graag nog eens. Zou het niet prachtig zijn als de universiteit de deuren van haar bovenste verdieping voor de stad zou openen? Om op het hoogste niveau van de universiteit het publiek kennis te laten maken met de laatste vergezichten en inzichten van Nijmeegse wetenschappers door openbare colleges en voorlichtingen. En maak er een grand café en restaurant voor een inspirerend kopje koffie of diner: romantiek in een hemelse setting. Een mooi cadeau. Van harte, oude grijze Erasmustoren. Nog vele mooie hoge jaren.



■ De Erasmustoren van de Radboud Universiteit bestaat veertig jaar. foto Flip Franssen