

Ga je nog hééélemaal terug naar

Henk van Houtum

Voor mijn publieke lezingen en debatten moet ik regelmatig naar Amsterdam.

Soms is de vraag nu afwijp, of ik nog hééélemaal terug naar Nijmegen moet. Of soms: 'Of ik van daag nog terug ga naar het Zuiden.'

Alsof Nijmegen het binnenland is. De reis naar Amsterdam is voor Nijmegenaren in beleving vaak korter dan de reis naar Nijmegen voor Amsterdammers.

Die merendeels afstandsvreesheid is grappig en argwogenlijk tegelijkertijd, maar is oerds wel verklaarbaar. Als Nijmegenoux krijg je meer mee van wat er gebeurt in Amsterdam, is het meer een onderdeel van je dagelijkse leefwereld, dan andersom.

Veel van de nationale debatten, muses en theaterpodia zitten

er nu vreemd. Ook tal van populaire TV-programma's zoals Pauze, De Wereld Draait Door, RTL late night worden in Amsterdam opgenomen.

Het is er een kintan en gaat van bekende Nederlanders. Die vaak zelf ook weer in Amsterdam wonen. Het bekende zwam-kleef-aan effect.

Iedereen wil in Amsterdam piepen, omdat men denkt dat er idemmen er zit, en dan zelf concrete te maken zijn. En dan wordt dat uiteindelijk ook waar. Amsterdam, de wereldstad, als een grootse dorp. En de rest als de 'provincie'.

Die centrum-periferie verhouding, is een bekend gegeven in de geografie. Ook in steden als Parijs en Berlijn leeft het gevoel dat dat de pekkers zijn die er toe doe in het land.

En wat elken dan toch aan



**Henk van Houtum is
Politiek Geograaf aan
de Radboud
Universiteit Nijmegen**

moes of goeds gebeurt: is overwacht of exotisch. Overigens kunnen een dat vermistende existische, konnaars, artimen, wetenschappers? **Henk**

Nijmegen vanavond?



• De regio Nijmegen, 'het binnenste buitenland', wijngaard van oude toeristische steden, uitkijkt op De Veste/Groenewald

medes als geheel wel profiteren. En meer dan nu gebaat dank ik Zeker, als niet wat je mist, maar wat je anders licht wordt bevestigd.

Of met een kwakslag een begreep opvoert. Zoals Gooisingen al jaren geleden dan deed met hun slogan: 'Er gaat niets boven Gooisingen'.

Ook Zuid-Limburg kroopogde een tijd lang met hun tv-spot: 'Zuid-Limburg, je zal er maar weten'. Waarom je grachtige, groene beemellandschappen en goedlachse mensen zag, die zonder stadsdrufte gemiddeld zepten aan de Lale wete wijn.

Ook Nijmegen speelde een leuk in op haar groene, gloeiende omgeving: 'Nijmegen, een binnenland binnenland'.

En het is waar: het is goed te weten in de 'provincie' je bent nu in Amsterdam, maar ook op type afstand erom.

Of, wie een grip van Thom Blaasen over Eindhoven te vertellen naar Nijmegen: 'Amsterdam? Pff ik zeg maar nu, het beste dat uit Amsterdam komt, is de laatste trein naar Nijmegen'.

En nu reis ik dan ook vaak terug, domweg gebiktig naar het Zuiden?